

24 juni 2018

24 juni 2018

Koffie filter kunst

Voor de koffieliefhebber, de danser, ulinderfanaat, touerbloemist, Buddha-louer, slangenbezweerder en vooral de knipkunstenaar.

In de KOLAM tekenschool



We werken met koffiefilters die door hun porositeit ecoline gretig opnemen en vanzelf mengen, zowel spiegelbeeldig als asymmetrisch en een fluweelachtige structuur leveren.

voor in de keuken. O.l.v. Lisa Borstlap

Je schildert moeiteloos 12 halve rondjes waarmee je meerdere composities maakt, door te schuiven en te overlappen. Tijdens de droogtijd gaan we knippen en rangschikken de zandkleurige filter vormen die goed afsteken op zwart papier. We bewerken ze met schaduw technieken en fluor-kleuren.





Je leert:

- verschillende schildertechnieken op koffie filters



- knipkunst om vissen, vogels, draken en restvormen te gebruiken

- de tussenruimte als beeldend element aan te voelen

- figuratieve vormen te integreren met abstracties



- elkaar te inspireren en vele ideeën te krijgen om ook zelf met familie en vrienden of je cursisten zulke snelle kunst te maken.



- Je krijgt veel aandacht om je ideeën te realiseren: een echte uitdaging voor je verbeelding en associatievermogen

24 juni 2018 van 10 tot 18 uur Kosten € 60,-

Inclusief al het duurzame materiaal in de maten:

30x30 cm 40x40cm 50x50cm 50x70cm Wisselijstmaten. Ecoline, ook wit, goud en zilver.

Lunch met soep, salade, broodjes en fruit en dag verzorging.

Zelf meenemen: goed knipschaartje, fotolijm in tube en je kleurpotloden

Plaats: De KOLAM tekenschool, Laarstraat 77 7201 CC Zutphen

Aanmelden via www.kolam.nl