

KUNSTEDUCATIE in de KOLAM

voor 16-18 jarigen vanaf januari 2021

**Kom eens in de maand naar de KUNSTEDUCATIE
vanaf 10 januari 2021 in de Kolam tekenschool.**

Wil je je eigen expressiviteit ontwikkelen en daardoor meer zelfvertrouwen krijgen over waar je talenten liggen? Wil je ooit graficus worden, musicus, kunstenaar, ontwerper, ICT-er, illustrator, cartoonist of schrijver? Wil je later met een creatief beroep je brood verdienen en zelfstandig ondernemer worden?

Wil je juist in je vrije tijd je creativiteit vergroten? Wil je jouw ideeën leren vormgeven? Dan kun je door de grote kunstenaars en hun visie geïnspireerd raken en hun technieken met je eigen ideeën verbinden.

Welke kunstenaars komen zoal aan bod:

Friedensreich Hundertwasser - Pablo Picasso - Keith Haring - Piet Mondriaan - Marc Chagall - Paul Klee - Amedeo Modigliani - Vincent van Gogh - Maurits Cornelis Escher - Levensboom in de volkskunst.

Met welke materialen ga je werken:

- permanent markers, dik en dun
- grijs grafiet
- kleurpotloden (ook metallic en fluor)
- bijenwaskrijt en pastelkrijt
- verfsoorten en ecoline
- stoffen
- collagemateriaal



Hoe ziet een les eruit?

Inleiding, zoektocht en werkwijze van de kunstenaar die we behandelen. Je gaat tekenoefeningen doen om los te komen en de techniek van de dag op een vrije manier te ervaren. Daarna gaan we met mooi materiaal een kunstwerkstuk maken op basis van de technieken van een kunstenaar.

Aan het eind van het jaar houden we **een tentoonstelling** van je werkstukken.

Deze kunstlessen vinden plaats op zondagochtend eens in de maand van 15 - 18 uur, uitgezonderd de maanden juli en augustus. Iedere scholings-dag is inclusief materiaal, drinken en wat lekkers. - **Zie het rooster met dag-thema op de volgende bladzijde.**

Je kunt je voor 3 kunstlessen aanmelden om te kijken of dit wat voor je is. De kosten bedragen dan € 60,- Wil je je opgeven voor het hele jaar voor 10 kunstlessen dan bedragen de kosten € 200,-

Aanmelding via: www.kolam.nl; start 10 januari 2021

Locatie: De KOLAM tekenschool Laarstraat 77 7201 CC Zutphen

www.genezendtekenen.nl



Agenda Kunsteducatie 2021

Welke kunstenaars komen aan bod: ('s morgens volwassen en 's middags jongeren)

Zondag 10 januari

Friedensreich Hundertwasser – Lisa

Bomen die naar binnen en naar buiten stralen in een perspectivisch bos; met permanent marker en ecoline op aquarelpapier

Zondag 21 februari

Pablo Picasso – José

Kubistische, weelderige naaktfiguren; met Oost-Indische inkt of acrylverf

Zondag 21 maart

Keith Haring – Lisa

Het typische mensbeeld van de androgyne mens als antwoord op het racisme; originele mens- en diercomposities; met permanent markers en ecoline

Zondag 18 april

Piet Mondriaan – José

Omdenken; transformatie van herkenbare beelden naar abstractie en hoe maak je van een abstract beeld een figuratief beeld; met kroontjespen, Oost-Indische inkt en kleurpotlood

Zondag 16 mei

Marc Chagall – Lisa

De droomwereld waarin je eigen religieuze symbolen in voorkomen; op linnen doek met parelmoerverf

Zondag 13 juni

Paul Klee – José

Een plattegrond van een landschap waarin denkpatronen en gevoelsvormen voorkomen; met verf, softpastel of oliepastel

Zondag 12 september

Amedeo Modigliani – Lisa

Weemoedige portretten met grote hoeden en lange halsen; op linnen doek en acrylverf

Zondag 10 oktober

Vincent van Gogh – José

Stromende landschappen waarin hemel en aarde arcerend worden neergezet; op linnen doek en acrylverf

Zondag 14 november

Maurits Cornelis Escher – Lisa

De magie van de fantasievolle herhaling; met permanent markers, kleurpotlood en ecoline

Zondag 12 december

Levensboom in de volkskunst - José

Op een berkenhouten plank van 40x60 cm met allerlei materialen

Expositie van je mooiste werken op zondag 26 december, 2^e kerstdag, van 10.00-15.00 uur