

Agenda Kunsteducatie 2021

Welke kunstenaars komen aan bod:

Zondag 10 januari

Friedensreich Hundertwasser – Lisa

Bomen die naar binnen en naar buiten stralen in een perspectivisch bos; met permanent marker en ecoline op aquarelpapier

Zondag 21 februari

Pablo Picasso – José

Kubistische, weelderige naaktfiguren; met Oost-Indische inkt of acrylverf

Zondag 21 maart

Keith Haring – Lisa

Het typische mensbeeld van de androgyne mens als antwoord op het racisme; originele mens- en diercomposities; met permanent markers en ecoline

Zondag 18 april

Piet Mondriaan – José

Omdenken; transformatie van herkenbare beelden naar abstractie en hoe maak je van een abstract beeld een figuratief beeld; met kroontjespen, Oost-Indische inkt en kleurpotlood

Zondag 16 mei

Marc Chagall – Lisa

De droomwereld waarin je eigen religieuze symbolen in voorkomen; op linnen doek met parelmoerverf

Zondag 13 juni

Paul Klee – José

Een plattegrond van een landschap waarin denkpatronen en gevoelsvormen voorkomen; met verf, softpastel of oliepastel

Zondag 12 september

Amedeo Modigliani – Lisa

Weemoedige portretten met grote hoeden en lange halsen; op linnen doek en acrylverf

Zondag 10 oktober

Vincent van Gogh – José

Stromende landschappen waarin hemel en aarde arcerend worden neergezet; op linnen doek en acrylverf

Zondag 14 november

Maurits Cornelis Escher – Lisa

De magie van de fantasievolle herhaling; met permanent markers, kleurpotlood en ecoline

Zondag 12 december

Levensboom in de volkskunst - José

Op een berkenhouten plank van 40x60 cm met allerlei materialen

Expositie van je mooiste werken op zondag 26 december, 2^e kerstdag, van 10.00-15.00 uur